

PELGRIMSTOCHT – Op zoek naar de OASE

Data en Thema:

1: Vrijdag 3	– zondag 5 januari	: Sta op!
2: Vrijdag 21	– zondag 23 februari	: Pelgrimage
3: Vrijdag 1	– zondag 3 mei	: Omgaan met...
4: Maandag 27	– donderdag 30 juli	: Aandacht
5: Vrijdag 16	– zondag 18 oktober	: Stilte
6: Maandag 21	– woensdag 23 december	: Eenheid

Welkom in ons klooster Sint-Josephsberg
Clarastraat 2
5366 AK Megen
Telefoon: 0412 – 462314
Email Zr. Paula Suwartini osc: zrpaula.suwartini@gmail.com

Kosten:

Weekend	€ 130,-
Midweek juli	€ 195,-
Midweek december	€ 130,-

Jongeren kunnen over de kosten overleggen met de begeleidster.
U kunt zelf lakens en een kussensloop meenemen of een lakenpakket van het klooster huren voor € 6,50.
Graag zelf handdoeken meenemen.
NB Annuleringskosten: zie <https://www.clarissenmegen.nl/gasten/>

U kunt het totaalbedrag storten op:
IBAN NL11TRIO 0390 3841 00
t.n.v. Zusters Clarissen, Megen
onder vermelding van: 'meditatie' en de datum van uw keuze.

Meditatieprogramma 2020

PELGRIMSTOCHT

Op zoek naar de OASE



In het Clarissenklooster
Sint-Josephsberg te Megen

**CHRISTELIJKE MEDITATIE
IN GEBAAAR EN BEWEGING 2020**

‘PELGRIMSTOCHT – Op zoek naar de OASE’



Als Christenen openen wij de Bijbel, als wij gaan mediteren om God te zoeken en te ontmoeten en om Zijn Stem te beluisteren. Daarvoor gaan wij nu de eerste bladzijde openen en lezen, Gen.1. Dan horen wij dat de Heer alles heeft geschapen, o.a. de aarde, het gras met verschillende vruchtenbomen vol geuren, kleuren en bloemen. De lucht, met de maan en de zon, de vogels en andere vliegende levende wezens. De zee en het water, de

rivier met krioelende zwemmende dieren. Alles is ten behoeve van de mens.

Verder, als Mozes als volwassene de kudde van zijn schoonvader hoedt bij de berg Horeb, zoekt hij water om te drinken, voor zichzelf en voor de kudde. Dan ontmoet hij God in het VUUR en het brandende braambos. God roept hem om gezonden te worden om Zijn volk te bevrijden uit de macht van de Farao, en het naar het beloofde land te leiden (vgl. Ex.3)

Onderweg, ná een lange tijd en een vermoeiende reis, kwamen zij in de woestijn waar geen water is om te drinken. Dan begint het volk te morren en Mozes verwijten te maken. Toen bad Mozes tot God om met Hem te overleggen. God antwoordde hem: ‘Sla op die rots: er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen drinken.’ (Ex.17,1– 7)

Eens was de oudste dienaar van Abraham op reis en kwam tot een stad van Nachor in Aram-Naharaim dat betekent: ‘Aram de Stromen.’ En in die tijd was de gewoonte dat de vrouwen in de avond daar water kwamen putten (vgl. Gen.24,10-11).

Evenzo in het Nieuwe Testament.

Wij gaan naar het Evangelie van Johannes 4. Toen Jezus vermoeid en dorstig was door zijn reis om de Blijde Boodschap te verkondigen, zat Hij op de rand van een put bij de waterbron van Jacob. Op dat ogenblik kwam daar ook een Samaritaanse vrouw met een kruik om water te putten. En toen ontstond een diep en belangrijk gesprek. Toen Zijn leerlingen terug kwamen van hun boodschap om eten te kopen, zei Hij hun: ‘Mijn spijs is de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft, en Zijn werk te volbrengen.

En wij?

Wat doen wij, naar wie luisteren wij – richten wij onze oren?

Wie zoeken wij om te ontmoeten, om een gesprek te voeren, om onze aarzelingen en vragen te stellen, met wie kunnen wij een diep gesprek voeren? Laten wij in deze meditatie de tijd nemen, om dit alles met Hem te bespreken, om alles in Zijn Hand neer te leggen en aan Hem over te geven om Zijn Zegen te ontvangen.